

Brødremenigheden Christiansfeld



Nr. 2

April - Maj - Juni 2011



Søstrehusets have en forårsdag



Brødremenigheden
i Christiansfeld

Præstebolig:

Lindegade 26
6070 Christiansfeld

Præst:

Jørgen Bøytler
Tlf.: 74561420
40361420
Fax.: 74561421
boeytler@post7.tele.dk

Regnskabskontor:

Nørregade 14 A
”Duetten”
6070 Christiansfeld
Tlf.: 74561214
Bank: Reg: 9743
NR: 039 5639714
broedremenighe-
den@christiansfeld.tv

Eldsteråd:

Formand:

Käte Thomsen
Skovvænget 5
6070 Christiansfeld
Tlf.: 74562646
tv-thomsen@christiansfeld.tv

Jørgen Bøytler
Hans Schmidt
Jens Christian Schmidt
Anne Marie Schneider

Overvind det onde med det gode.

Da Jesus blev født, tog Gud initiativet, en frelser kom til verden, Guds egen søn blev menneske. Det var Guds start til at overvinde det onde i verden med det gode. Da Jesus blev korsfæstet, kunne han, som Guds søn, ifølge det han sagde, have valgt korset fra, han kunne have tilkaldt himlens kræfter og engle og tilintetgjort alle dem, der pinte ham og dræbte ham. Men han fravalgte at overvinde det onde med det onde og lod sig korsfæste og dø, og det gjorde han for menneskers skyld. Resultatet ser vi; han gav mennesker frelsen, freden, han gav mennesker håbet om at kunne leve evigt hjemme hos ham, og han lærte os, hvad kærlighed er. Kærligheden er, at han med det gode, med barmhjertighed overvandt synden og døden, altså det onde.

Guds nåde, Guds kærlighed vandt over det onde, vandt over menneskets oprør og ulydighed. Din nåde, om man vil, over for andre mennesker, din godhed, vil ligeledes vinde over andre menneskers ondskab, fordi du er et menneske, som Gud har vist nåde og kærlighed.

Og når et menneske overvindes af det gode, så vil det menneske ikke føle sig ydmyget, men opleve det gode langt ind i sin sjæl og sit sind. Mennesket, der overvindes af det gode, står ikke som en taber, men som en vinder. Når det gode overvinder det onde, så er det afmagten, der vinder over magten, men denne afmagt er den stærkeste magt, for det er Guds kærligheds magt. At blive behandlet med godhed af fjenden er at få sanket gloende kul på sit hoved. Man bliver overvundet af det gode og man må ændre sin holdning. Det gode bliver altså en uimodståelig magt, der demonterer ondskaben og giver mennesket en ny horisont, et nyt værdisæt og mennesket får lyst til selv at gøre det samme.

Jørgen Bøytler

John Augusta - Efter Biskop Luke af Prag var død i 1528, fortsætter vi nu historien her (se i blad nr.2, 2010).



I Böhmen var den katolske kong Ferdinand kommet til magten. Til at begynde med var forholdet til brødrene godt, men så brød krigen ud mellem protestanter og katolikker. Ferdinand hals-huggede 4 baroner og udsendte endvidere et dekret om, at alle brødre bosiddende på kongelig jord skulle overgå til katolicismen eller forlade landet inden 6 uger. Tusindvis af brødre udvandrede til Polen og Preussen.

I løbet af 7 år havde brødrene etableret 40 kirker i Polen. Men der var brødre i Böhmen som ikke ville opgive deres tro eller fædreland. Disse brødre led umenneskelige forfølgelser, og den der led allermost blandt dem var biskop John Augusta.

John Augusta blev født i Prag i år 1500. Han var søn af en hattemager, og han voksede op som utrakvist (fortæller for den opfattelse, at lægfolket har ret til at modtage brød og vin, og at den nationale kirke skal være uafhængig af Rom). Hans første lærere opdrog ham til ikke at kunne lide brødrene, men da han blev ældre lærte han, at brødrene ikke var fanatiske, og han blev rådet til at tilslutte sig dem. Han var så veltilfreds, at han bad om at blive præst, og han blev accepteret. Han var en ambitiøs mand, men han var ikke kun ambitiøs; han var nøgtern og kunne lide at herske. Ingen af disse kvaliteter er nødvendigvis af det onde.

Da han var 32 år gammel stod han op foran synoden og sagde, at kirken havde brug for yngre blod i ledelsen. Den var blevet ledet af for mange gamle mænd. Han foreslog fem unge mænd til høje embeder og faktisk vovede han, at foreslå sig selv som en af de fem. Han må have følt sig på sikker grund for efter hans valgtale fortsatte synoden med at vælge de fem unge mænd. Det var sådan John Augusta blev biskop i en alder af 32 år. Det misfornøjede naturligvis i høj grad de ældre mænd. Han blev venner med Luther og Calvin og hjalp dem med at forstå brødrenes tro. Det var Augusta som fortalte kirkelederne, at de skulle have en anden optagelse end dåben til de mennesker, som kom til brødrene fra den katolske kirke, og han skrev et bekendelsesskrift. Han blev forbudt at skrive og at udgive skrifter, hvilket han dog fortsatte med.

Utrakvisterne besluttede at fange Augusta og måske dræbe ham. Selvom Augusta klædte sig som en fattig bonde og var ivrigt beskæftiget med at fælde træ, da hans fjender kom forbi, blev han grebet af tre mænd, som troede, han var dum, og de slog ham. Da han slap væk fra sine fjender, opdagede de, at han tog et lommetørklæde op af sin lomme. Datidens brænde-huggere havde ikke lommetørklæder, så de kom tilbage og bandt ham og ventede på, at hans hovedfjender skulle komme og skille sig af med ham. Augusta var fængslet og blev gennemprøvet for højforræderi. De stemplede ham som forræder og prøvede at omvende ham.

Efter at have strakt ham på en stige, bandt de hans hænder så højt over hans hoved, som de kunne nå. Hans fødder bandt de til det nederste trin, smurte hans krop med beg og satte ild til faklen, og trak så flammepæppet væk fra hans krop med en tang. Men Augusta ville ikke trække sine ord tilbage. Han blev fængslet i borgen Puerglitz ca. 40 km fra Prag. Her blev han holdt som fange i 16 år med kun et skær af lys fra et 4 tommers vindue. En fangevogter bragte ham mad to gange dagligt, tændte et stearinlys medens han spiste og fjernede det så igen.

De forfærdelige betændte sår på hans krop udviklede sig så slemt, at ikke engang vogterne kunne holde ud at komme tæt på. Af frygt for sårene fik en læge tilladelse til at tilse ham. Efter endnu et år sluttede pinslerne.

En ung fangevogter var venlig mod Augusta og bragte ham bøger, skrivepapir, pen og blæk og lys. Han skrev breve til Brødrekirken, men han havde været i fangenskab så længe, at kirken valgte 2 nye biskopper uden at fortælle det til Augusta. Herover var han meget bedrøvet.

Et lys i fangenskab var en fin, ung kvinde, Philippine, hertug-en af Böhmens brud. Philippine var grebet af Augustas kvaler og lovede at hjælpe ham.

Han fik tilladelse til at komme ud fra fangehullet i påsken, blev kørt til Jesuit College og blev igen forhørt, og så sendt tilbage i fangenskab for yderligere 2 år. Igen og igen blev han tilbudt frihed, hvis han ville trække sine ord tilbage. Da kong Ferdinand lå for døden, blev Augusta løsladt, men han måtte ikke prædike. Endnu engang blev han biskop i kirken. Han var en storslået mand, der vidste, hvor han stod, men han var ikke i stand til at forene den kristne kirke, som han havde håbet.



Augusta i fangenskab skriver breve til kirken.

Brødrekirken i Nicaragua og Honduras

Ved menigheds mødet den 15. marts fortalte jeg (Jørgen Bøytler) om mit besøg i Nicaragua og Honduras. Jeg besøgte de to Brødrekirkeprovinser i min funktion som Unity Business Administrator (administrativ leder af det verdensomspændende Brødre Unitet).



Brødrekirke i Puerto Cabezas i Nicaragua

Årsagen var, at der i begge provinser i adskillige år har været konflikter mellem forskellige grupper inden for Brødrekirken, bedst beskrevet som de mere traditionelt indstillede mod de mere karismatiske sindede. Selv om konflikterne ikke blev løst ved et enkelt besøg, så var der i begge lande positive tendenser at spore, idet der fra flere sider blev udtrykt vilje til at finde løsninger, så man kan nå i retning af forsoning. Dog var der kort før

Dog var der kort før besøget opstået en ny konflikt inden for den karismatiske gruppe i Honduras.



Brødrekirkens hovedkontor i Puerto Cabezas i Nicaragua

Brødrekirken i Nicaragua blev grundlagt i 1848 blandt Miskito indianerne i den østlige del af Nicaragua, hvor kirken stadig har de fleste medlemmer. Brødrekirken i Honduras blev grundlagt omkring 1930, også blandt Miskito indianerne. Begge lande er ret fattige og især de områder, hvor Brødrekirken befinder sig, er præget af fattigdom.



Rio Coco floden mellem Nicaragua og Honduras blev krydset i en udhulet træstamme.



Byen Puerto Lempira, hvor Brødrekirken i Honduras har hovedkontor, ligger ned til en lagune.

Derudover er der andre problemer. Der har for år tilbage været borgerkrig i Nicaragua og en del af menighedens bygninger, herunder et stort hospital, blev ødelagt. Desuden hjemsøges områderne i begge lande af orkaner og kokain-smugling er et stort problem. Der er ca. 85.000 medlemmer i Nicaragua og omkring 35.000 i Honduras. Der kan kun opfordres til at bede for vore brødre og søstre i Nicaragua og Honduras.



Formanden for Unity Undertaking og formanden for provinsen mødtes for første gang

Tekst og foto: Jørgen Bøytler

Glæden på den glemte bagside - en arbejdsberetning fra Østgrønland Af Camilla og Kristen Gubi Glinborg

Østgrønland betragtes, som bagsiden af Grønland, men denne betragtning kan godt pakkes langt væk. For her fås det ikke bedre. Her opleves naturens kræfter på tætteste hold og glæden ved at gøre en forskel er virkelig.

Østgrønland er for mange en ukendt del af Grønland med kun 2 byer og 5 bygder på hele kyststrækningen fra nord til syd. Her lige ved polarcirklen ligger Tasiilaq godt gemt i læ for Danmarkstrædets bølger på sydsiden af Kong Oskars Havn.

Her bor omkring 2000 indbyggere og 400 skønne børn kommer dagligt til byens største bygning, skolen. Her har vi, Camilla og Kristen, arbejdet som lærere de sidste 2½ år.



Her ses den lille familie

Tasiilaq, før Ammassalik, blev først opdaget i 1884 af Gustav Holm og Konebådsekspeditionen og blev til handels- og missionsstation i 1894. At det kun er lidt mere end 100 år siden området fik indflydelse fra den vestlige verden, kan stadig mærkes på godt og ondt. Udviklingen er gået stærkt og der er sket kæmpe forandringer på

få generationer. Et par af vores kollegaer, som er i slutningen af 50'erne, er



Tasiilaq, som den tager sig ud i novembersne inden fjordisen har lagt sig. Isen ligger fra december/januar og bryder op i slutningen af maj og begrænser transportmulighederne til helikopter, snescooter eller hundeslæde.

vokset op i tørvehuse og i traditionelle fangerfamilier, men sidder nu og skriver på computer, sender emails og sms'er frem og tilbage til familie og venner rundt om "Kysten" (Grønland) og ude i Verden.

Med en importeret skole- og arbejdsstruktur, med dansk forbillede, i et ungt moderne grønlandsk samfund med dybe kulturelle rødder, er der udfordringer, som alle der har arbejdet i udviklingslande kan nikke genkendende til. Opfattelsen af ansvarlighed, punktlighed og hvad der er en selvfølge, er ofte meget forskellig.

En grønlandsk kollega sagde det meget præcist med et billede. "Det kan sammenlignes med en fugl, der er vandt til at være fri og selv kan bestemme hvor langt den vil flyve væk fra pinden. Men nu har den en snor om benet, der begrænser hvor stor friheden kan være."

de udfordringer der er, når mennesker med forskellige kulturer mødes, hvor den ene kultur retter sig efter klokken, "8 -16" og kalenderen og den anden kultur efter naturen og nuet.

At arbejde og bo i Østgrønland giver et indblik i en stolt kultur og tradition, som har overlevet i den ubarmhjertige arktiske natur i flere tusind år. På



En fanger besigtiger en pukkelhval, som kun må skydes, hvis den er såret. Hvalen var ikke såret og fik lov at svømme videre.

trods af de hårde vilkår opleves stadig en ubekymrethed og spontanitet, som vi fra den armbåndsurs-fikserede del af verden kan lære meget af. Få er så gode til at samles og glædes over små ting. En kaffemik med traditionel grønlandsk mad og kage holdes gerne,



En hvalhale er for mange en stor naturoplevelse. I Danmarkstrædet og i fjordene er det muligt at opleve de kæmpe store dyr på få meters afstand.

lige meget hvor stor en fødselsdag der skal holdes eller om barnet er startet i skole. På os kan det virke for banalt, men at glædes over det livet giver, er vel det glæde handler om.



Første skoledag for 1.klasse er en fest for hele familien og børnene er i deres flotteste tøj. Enkelte kaster penge op i luften, som tegn på glæde, og alle holder kaffemik for familie og venner.

Kirken har en central plads i de grønlandske hjem, hvoraf en del har billeder af Maria og Jesus hængende på væggene og ikonlignende billeder kan købes til julemarked i hallen. Kirkegangen er vigtig til højtider, men også om søndagen bliver kirken godt besøgt. Udover gudstjenesten søndag er det begrænset med aktivitet ud fra kirken. Kirken bruges dog til kurser af en hver slags og det lokale sangkor øver, hver tirsdag og torsdag.

Af udefrakommende kirkelige besøg har vi de sidste par år haft besøg af et par bibelskolegrupper fra Ungdom med Opgave. Besøgene har været målrettet børnene og evangelisation, men der har desværre ikke været noget samarbejde med kirken her. Som fastboende er det dejligt at se, hvor stor glæde et besøg skaber, især for



børnene, men desværre er vi også vidner til, hvor hurtigt det bliver glemt, når de er væk igen. Vores største håb for missionen i Grønland er, at flere kristne, der

Traditionel trommedans ved selvstyredagen den 21.juni 2009. Trommedans har bl.a. været brugt til underholdning, fortælling og sangdueller. Sangduellerne fungerede som retspleje i stridigheder.

vil mission, kommer til Grønland for at dele tro, liv og hverdag, og ikke kun er dem der laver events og korte kampagnebesøg.

Når man nævner ordet Grønland, bliver der ofte tænkt på misbrug, overgreb og vold. Men denne forestilling er langt fra retvisende. At afvise påstanden er også forkert, men langt størstedelen af de mennesker der bor i Tasiilaq og resten af Grønland, er glade, velfungerende mennesker. Her lever et folk der forsøger at leve livet i vadestedet mellem fangersamfundets nomadeliv og de krav den globale verden stiller til tempo, uddannelse, udvikling og selvstændighed.

At Grønland er ved at styrke selvstændigheden og selvopfattelsen, kan mærkes på flere måder. En af områderne er skoleområdet. Skolen i Tasiilaq er den skole i Grønland, der har flest dansksprogede lærere. I resten af Grønland er udviklingen den at flere og flere grønlandsksprogede lærere

kommer til. Denne positive udvikling sammen med, at skolekulturen , bliver mere og mere målrettet grønlandske forhold gør, at fremtiden ser lys ud. Bevidstheden om, at uddannelse er Grønlands mulighed i en global verden er ved at vinde frem, men det kræver mange økonomiske og menneskelige ressourcer. Alle snakker om oliemilliarder og minedrift, som er det Grønland skal leve af i fremtiden. Men inden den tid kommer, er det vigtigt at uddanne de unge, så naturens ressourcer kan blive forvaltet af dygtige forvaltere til gavn for Grønland og de mennesker der bor her. Den største udfordring for børnene her i Østgrønland er sproget. De taler østgrønlandsk, men skal lære at tale, læse og skrive på vestgrønlandsk. Østgrønlandsk er kun et talesprog og der er ikke nogen skriftlig tradition, hvilket især gør læsning svært for børnene. Forskellen mellem de to sprogstammer er større end dansk og svensk og nogle sprogforskere mener, det er to separate sprog. Foruden den udfordring er dansk fortsat en vigtig del af billetten, hvis en gymnasial eller videregående uddannelse ønskes. En udfordring der kræver kræfter og vilje, men som kan sikre en tryk fremtid for de unge. At få lov til at arbejde med Grønlands kommende ”guld” er en fornøjelse, der til tider er en stor udfordring, men allermest er til glæde og opmuntring. At se elever tage ansvar for egen fremtid og gøre fremskridt, er med til at give lærerjobbet her i Østgrønland mening. At vide at eleverne får mod på at opleve livet og sætte nye mål gør indtryk.

Kom til Grønland og oplev et land der har masser af ressourcer og potentialer, men som i det små fortsat har brug for støtte, forbøn, opmuntring og personligt overskud til at udnytte det menneskelige ”guld”.

Camilla og Kristen Gubi Glintborg

Kvindernes Internationale bededag 2011

Til kvindernes Internationale Bededag var vi samlet ca. 35 i Søstrehusets korsal i Christiansfeld. Eftermiddagen indledtes med kaffe, og snakken gik godt ved de festsmykkede borde. De mange gode kager udgjorde et helt sønderjysk kaffebord. Bl.a. var der en lagkage meget festligt pyntet med små chilenske flag.



På væggene hang forstørrede billeder af meditationsbilledet, som en chilensk kvinde har broderet på en melsæk, som logo til dette års bededag. Temaet i år var 'Hvor mange brød har I?', og i den forbindelse blev der forklaret om billedtæpets forskellige elementer.

Da kollekten i 2011 går til burmesiske flygtninge, fik vi under kaffen et godt indtryk af flygtningelejrene, og specielt omkring Mrs. Meredith, som er en af ildsjælene i lejrene. Vi var heldige at have Else Marie Larsen i blandt os. Hun fortalte om forholdene og arbejdet der. Vi fik lov til i tankerne at tage hele turen med fly og på gåben helt ud i flygtningelejren og hørte om, hvilket stort arbejde Mrs. Meredith gør blandt børn og unge i lejrene. Hun er selv en del af lejren, da hun har mistet hele sin egen familie.

Gudstjenesten indledtes med at synge 'Som korn fra mange marker' Generalsekretær Bodil Skjøtt ledte os gennem gudstjenesten. Teksterne i gudstjenestematerialet fra fælleskomiteen blev læst af fire kvinder i forsamlingen. Bodil Skjøtt pointerede især, at vi skal huske, at vi alle har nok, og at vi sal dele ud af vores overskud.

Som afslutning på dagen fik alle deltagerne et brød med, som en konkret opfordring til at gå ud og dele med andre.

BDM - nyt ved Erik Baum

Brødrekirken i Rukwa fik via BDM en bevilling fra DMR-U (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling) til at afholde et tre-ugers kursus i ledelse. Jørgen Bøytler havde under sit besøg i Sumbawanga og Kipili først i marts lejlighed til at møde kursusdeltagerne.

Knud Elmo Knudsen har sendt en hilsen fra afslutningsdagen 22. marts i Kipili.

I dag var kursusdeltagerne her i Kipili, hvor der efter en redegørelse fra missionen og mobilprojektet om ledelsesforhold og strukturer blev afholdt en lille ceremoni med overrækkelse af certifikater til deltagerne. Jeg spurgte lidt ind til kursusforløbet, som blev beskrevet i meget positive vendinger fra deltagerne, og Italazyo, formanden fra Tabora havde været endda meget tilfreds med udbyttet af kurset.

Der var bred enighed om at noget tilsvarende burde gentages for medlemmerne af bestyrelserne fra de forskellige provinser; så der vil med stor sandsynlighed komme en anmodning om et kursus for bestyrelsesmedlemmerne fra Sumbawanga, Tabora og Kigoma. Kurset skal afholdes i Tabora, hvilket jeg tror, vil være til stor styrkelse af bestyrelsen både der og i Kigoma.

Jørgen Bøytlers indlæg om "Moravian Identity" satte mange ting på plads for dem og har givet dem blod på tanden til en ændring af ledelsesstrukturen i kirken, så jeg tror det er det rigtige tidspunkt at smede videre på en fornyelse af den tidligere generations ledelsesopfattelse.

På vegne af BDM og DMR-U modtog jeg et certifikat som tak for den store støtte de havde fået gennem dette kursus, og der var næsten ingen ende på takken. Jeg lovede at bringe takken videre til de rette vedkommende, hvad jeg hermed har gjort.

Kirkelige meddelelser:

Indsamlede midler gennem kollekter

BDM	5.771,50
Menighedens arbejde her i byen	5.996,50
Bibelselskabet	212,00
Unitetskollekt	1.110,00
Folkekirkens Nødhjælp	903,00

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

**Sy-
kreds i
april,
maj
og ju-**

ni 2011

07. april missionærer Lisbeth og Steen, Sikonge

21. april intet møde (skærtorsdag)

05. maj pastor Harry Sørensen, Kolding

19. maj intet møde

02. juni intet møde (Kristi Himmelfart)

16. juni nyt fra Tanzania

29. juni skovtur (lørdag) afgang fra kirkepladsen 9.30 retur på kirkepladsen ca. 11.30

Vi mødes i præsteboligen fra klokken 15.00 – 16.30

Alle er hjertelig velkomne

Bibelgruppe om Apostlenes Gerninger

Bibelgruppen mødes Nørregade 15, klokken 19.30

6. april.

Alle er velkomne

Kristendomskursus foråret 2011 i Duetten

Onsdage i ulige uger. 13/4 + 27/4 + 11/5 + 25/5 -

Alle dage klokken 19.00 - 21.00

Se nærmere omtale i bladet side 10

Kirkerengøring

Lørdag den 2. april klokken 9.00

Kirkekoncert

Sønderjyllands Symfoniorkester gæster Brødremenighedens Kirke
torsdag d. 14. april 2011 kl. 20.00.

Ved koncerten spilles Mozart "Maurerische Trauermusik Requiem". Musikken er elegant, vemodig og trøsterigt, præcis som hans allersidste værk, det berømte Requiem, som han efterlod ufærdigt ved sin død.

Ved koncerten deltager forskellige solister samt Filharmonisk Kor v. Alice Granum.

Menigheden i Hamborg fylder 100 år



Gemeindejubiläum

Am 26.2.2011 war unser Gemeindegeburtstag. An diesem Tage wurde die Brüdergemeine in Hamburg 100 Jahre alt. Dieses Fest mutet ein wenig seltsam an, wenn wir im weiten Bereich unserer Gemeinde außerhalb der Hamburger Stadtgrenze die Geschwister und Freunde zum Feiern einladen. Denn in allen anderen Teilregionen der Brüdergemeine in Norddeutschland wirkte die Brüdergemeine schon lange vor 1911. Die Versuche, sich in Schleswig - Holstein niederzulassen, reichen zurück in die Zinzendorfsche Zeit, Pilgerhuh

- eine Herrnhuter Siedlung bei Bad Oldesloe - wurde 1737 gegründet, auch die Anfänge in Altona, in Braunschweig und in Bremen führen zurück bis ins 18 Jahrhundert. Dennoch ist die 100-jährige Geschichte

der Brüdergemeine in Hamburg Anlass für unsere gesamte Gemeinde, dankbar zurückzublicken und den Weg unseres kleinen Kirchleins Revue passieren zu lassen. In Bremen haben wir das jedenfalls ganz gut hinbekommen. Wir hatten just am 26.2. zu einem Bremer Nachmittag in das Stadtteilhaus St. Remberti eingeladen und konnten einige Weitgereiste begrüßen, die sich es nicht nehmen lassen wollten, mit dabei

zu sein. Der Rahmen war ein Liebesmahl – mit den einzigartigen und leckeren Liebesmahlbrötchen,

die es so nur in Bremen gibt! In Wort und Bild begaben wir uns auf die Reise durch die Geschichte und

die Gegenwart unserer Gemeinde. Und: Es wurde tüchtig gesungen – begleitet von Klavier und einem Bläserchor, der für diesen Anlass von Reinhard Müller zusammengestellt worden war. Und nicht zuletzt gab es musikalische Beiträge



Måned:	Dato:	Day:	Tid:	Sted:	Tjeneste:	Tekst:	Præst:
Januar	2.	Helligtrekongers	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Matt 2,1-12	J. Bøytler
	09.	1. sønd. e. Hellig-	10.30	Store sal	Gudstjeneste / Nadver	Luk. 2,41-52	J. Bøytler
	10.	Mandag	17.00	Korsal	Beduge		J. Bøytler
	11.	Tirsdag	19.30	Korsal	Beduge		J. Bøytler
	16.	2. sønd. e. Hellig-	10.30	Lille sal	Gudstjeneste	Joh. 2,1-11	S. Søe
	23.	3. sønd. e. Hellig-	10.30	Korsal	Gudstjeneste / Kirkekaffe	Matt 8,1-13	J. Bøytler
Februar	30.	4. sønd. e. Hellig-	10.30	Lille sal	Gudstjeneste	Matt 8,23-27	J. Bøytler
	6.	5. sønd. e. Hellig-	10.30	Korsal	Gudstjeneste	Matt 13,24-30	J. Bøytler
	13.	s. sønd. e. Hellig-	10.30	Store sal	Gudstjeneste / Nadver	Matt 17,1-9	J. Bøytler
	20.	Septuagesima	10.30	Korsal	Gudstjeneste / Kirkekaffe	Matt 20,1-16	J. Bøytler
Marts	27.	Seksagesima	10.30	Lille sal	Gudstjeneste	Mark. 4,1-20	J. Markussen
	06.	Fastelavns søndag	10.30	Korsal	Gudstjeneste	Matt 3,13-17	S. Søe
	13.	1. sønd. i fasten	10.30	Store sal	Gudstjeneste / Nadver	Matt 4,1-11	J. Bøytler
Marts	20.	2. sønd. i fasten	10.30	Store sal	Gudstjeneste / Kirkekaffe	Matt 15,21-28	J. Bøytler
	27.	3. sønd. i fasten	10.30	Korsal	Gudstjeneste	Luk. 11,14-28	J. Bøytler