

# Brødremenigheden Christiansfeld



Nr. 3

Juli - August - September 2013



*Kirkepladsen klædt i de smukke forårsfarver  
Læs om kirkepladsen side 13*



Brødremenigheden  
i Christiansfeld

Præstebolig:

Lindegade 26  
6070 Christiansfeld

Præst:

Jørgen Bøytler  
Tlf.: 74561420  
40361420  
Fax.: 74561421  
boeytler@post7.tele.dk

Regnskabskontor:

Nørregade 14 A  
”Duetten”  
6070 Christiansfeld  
Tlf.: 74561214  
**Bank: Reg: 9743**  
**NR: 039 5639714**  
broedremenighe-  
den@christiansfeld.tv

Ældsteråd:

Formand:

Käte Thomsen  
Skovvænget 5  
6070 Christiansfeld  
Tlf.: 74562646  
tv-thomsen@christiansfeld.tv

Jørgen Bøytler  
Henning Jacobsen  
Hans Schmidt  
Jens Christian Schmidt  
Anne Marie Schneider

## Uendelig afhængighed. Frihed og myndighed

Den store tyske teolog *Schleiermacher* havde en nær tilknytning til Brødremenigheden. Han blev født i Brødremenigheds-byen Gnadenfrei i det nuværende Polen, dengang Øvre Schlesien, og han gik i skole i Niesky i Sachsen. Han begyndte at læse teologi i Brødremenighedens præsteuddannelsessted i Barby, men da han ikke måtte studere filosofi der, rejste han til Halle og fortsatte sine studier. Schleiermacher tog i mange år afstand til Brødrekirkens teologi, men vendte på en måde tilbage og sagde langt senere, at han var en Herrnhuter af en højere orden. Schleiermacher har formuleret de to sider af religion, nemlig på den ene side en *uendelig afhængighedsfølelse*, og på den anden side en længsel efter *frihed og myndighed*. Hele Schleiermachers teologi er bygget op over disse to poler.

Den uendelige afhængighedsfølelse er den følelse, som man personligt kan føle eller have i forhold til Kristus. Det er en meget grundlæggende og fundamental følelse, men også et fundamentalt behov. Det er behovet for *nærhed, tryghed, og fortrolighed*, som alle mennesker har, men som mange mennesker ikke får opfyldt. Kristus kan give denne tryghed, ikke som et surrogat for menneskelig nærhed og tryghed, men som den medvandrer i livet, der det ene øjeblik fornemmes at være ved min side, uden jeg ser ham, det næste øjeblik ses i et andet menneskes kærlige og omsorgsfulde blik. Altså, den uendelige afhængighedsfølelse, som, når man først har fået den i forhold til Kristus, næppe kan forestille sig at undvære.

Den anden pol, som Schleiermacher nævner er så længslen efter frihed og myndighed. Mennesket trives kun med frihed.

Der er så mange ting, der binder, og det bliver trivielt at nævne alle de ligegyldige ting, som binder os i det daglige – materialisme, underholdning, vaner og så videre. Nej det lykkelige menneske, det glade men-

neske, det kreative menneske kender friheden, og til friheden hører myndigheden. Myndigheden til at ændre verden, til at påvirke omgivelserne, myndigheden til at skabe, til at være kreativ, men også til at lede mennesker i den rigtige retning. Det lykkelige menneske. Eksisterer det? Jo, i glimt, i perioder, men dybest set, i evighed – der finder man det lykkelige menneske som har myndigheden til at søge lykken. Dette menneske kræver frihed. Men friheden kan ikke stå alene, men er kun virkelig frihed, når det menneske kan erfare *nærhed, trykthed, og fortrolighed*.

*Jørgen Bøytler*

## Nicaragua, Brødrekirke i Latinamerika.

I maj dette år var jeg på tjenesterejse i Honduras og Nicaragua. Den verdensomspændende Brødrekirkens missionsbestyrelse, Unity Mission and Development Board (UMDB) havde møde i Nicaragua og som administrativ leder af det verdens-omspændende Brødreunitet og som formand for UMDB fik jeg i den anledning igen lejlighed til at besøge Nicaragua. Ud over sidde i møde i fire dage, havde de ca. 10 deltagere fra alle regioner i Brødrekirken også lejlighed til at besøge dele af Brødremenigheden i Nicaragua.

Formanden for kirken pastor Cora Antonio, er den eneste kvindelige kirkeformand i regionen, valgt ved en synode få måneder forinden.

Brødrekirken i Nicaragua blev grundlagt i 1848 blandt Miskitu indianerne, hvis område ligger i den østlige del af Nicaragua og Honduras i området La Mosquitio.



*Kort over Nicaragua. Brødrekirkens område er hovedsageligt, men ikke kun på landets østkyst*

Brødrekirken i Nicaragua har knap 100.000 medlemmer og er en af Brødre-Unitetets store provinser.

Vi havde lejlighed til at besøge en række menigheder. Vi havde møder i den by, som kirkens hovedkvarter ligger i, nemlig Puerto Cabezas og besøgte menigheder i og uden for den by.

Området præges af store laguner og mange floder og mange af menighederne ligger ved floderne. Vi besøgte blandt andet to landsbyer, der var meget specielle, fordi de fleste af disse landsbyers indbyggere var Brødre-kirkemedlemmer. Den ene landsby lå hvor en flod løber ud i det Caribiske Hav, folk levede af fiskeri og de kunne både fange havets og lagunens fisk og skaldyr.



*Modtagelse i landsbyen ved flodudmundingen*

Det var en oplevelse at møde mennesker, hvis kultur og livsvilkår er meget anderledes end vore, men samtidig mærke en samhørighed, som en mere end 150 år lang historie som Brødre-menighed giver.

Den største befolkningsgruppe i La Mosquitio er altså Miskito indianerne,

men det er ikke den eneste gruppe. Andre befolkningsgrupper er kreoler, som er efterkommere af afrikanske slaver, Mestizo, der har spansk og indiansk blod og så Garifuna-folkene, som er en specifik gruppe, efterkommere af bortløbne afrikanske slaver i Caribien, der blandede sig med lokale Carib og Awarak stammer, inden de mange år senere landede på Nicaraguas og Honduras kyster.

En af aftenne var der arrangeret en såkaldt kulturel aften, som viste sig at være yderst interessant.



*Mange mennesker kom hen i kirken og tog imod os*

En etnolog fortalte om de fire befolkningsgrupper i en sal, der var pyntet op. Blandt andet havde han lavet en illustration af Miskitu-indianernes verdensbillede. Det illustrerer at både jorden og tiden er cirkulær, at verden består af forskellige elementer, jord, vand, det grønne og lys, illustreret ved farver, og at både frugt og blomster er nødvendige for at livet kan opretholdes.

De fire befolkningsgrupperes kultur blev illustreret ved deres danse, så i løbet af foredraget kom der fire forskellige dansegrupper ind, og viste de specifikke danse. Miskitu-gruppens dans var inspireret af havet, kreoler og Garifunafolkene, mens Mestizo-gruppens var spansk.

Brødrekirkens kulturelle mangfoldighed rundt omkring i verden illustreres altså på bedste vis af Brødrekirken i Nicaragua, som inden for den samme kirke har 4 forskellige grupper.

*Jørgen Bøytler*



*Miskitu-indianernes forståelse af verden og tilværelse illustreret*



*Mestizo gruppens danse er meget spansk inspirerede*

## Søstertræf i Albanien.

Torsdag den 30. maj begav jeg mig ud på en spændende tur med fly til Tirana via Wien til Søstertræf i byen Dorres i Albanien. Hotellet lå noget udenfor byen ved en flot badestrand, som indenfor kort tid ville blive som et fluepapir med masser af turister især fra Tjekkiet og Letland, men også kendisser fra Albanien og deres fans. Men vi havde området næsten for os selv i de 3 dage.

Det var det 10. Søstertræf, så der blev fejret jubilæum med deltagelse fra europæiske menigheder i Tyskland, England, Nord Irland, Tjekkiet, Letland, Holland, Sverige og Danmark, samt to fra menigheder i USA. 80 kvinder var samlet.



Gudrun Schiewe og Roberta Hoey som startede Søstertræffene

De havde meget at tale om, og der blev talt meget, Det rungede temmelig meget, fordi det var betonbyggeri og ingen udsmykning på væggene eller gardiner til at dæmpe lyden med, men ellers et ok hotel.

Mødet havde som hoved tema:  
**FORSKELLIGHED**

Og det var et godt udgangspunkt. Dels er stedet Albanien jo noget forskellig fra den normale vestlige standard. Der er noget at arbejde med, og de er i fuld gang både med vej- og husbyggeri, samt de ustabile el- og vandforsyninger. De personer, der gik på gaderne i de byer, vi kørte igennem, lignede personer i andre vestlige byer.

Der er kommet mange private biler de seneste år. Sjovt at se, hvor mange små autoværksteder, der var etableret og folk, der tilbød bilvask med vand og børste. Men bag facaderne var der slem fattigdom, høj arbejdsløshed, og når folk bliver syge, er der ingen hjælp at hente, uden der betales under bordet til både sygeplejersker og læger.

Vi så ikke børn lege ude. Der blev fortalt, det var for farligt, bl.a. fordi de

kunne blive kidnappet. Så der er meget arbejde at gøre for menighederne med at lave børnehaver og samlingssteder for kvinder og unge.

Dels er vi jo som mennesker meget forskellige, og meget vigtigt er det, at vi alle lærer at acceptere disse forskelligheder hos hinanden, for vi har hver vores opgave. Beth Torkington, som ledede bibelstudierne og diskussionerne, sammenlignede os med en have, hvor der var forskellige blomster og urter, med hver deres udseende, behov og funktion, og Gud har skabt det alt sammen i en overordnet plan.



Det flotte Voloreka Campcenter, som er bygget for penge fra bl.a. Y-mens Club Danmark

Ud over bibelstudierne var der workshops, hvor vi kunne høre om: Kvinder i Albanien, om Albanien historie, samt lære albanske sange og danse. Søndag var vi på tur gennem skønne landskaber til et fint museum i et gl. byhus i byen Kruja.

Sjovt at se, hvordan personalet på restauranter meget forskelligt håndterede det, at der pludselig var 80 mennesker, der hver især skulle have og betale for noget at drikke. Der var noget at lære for dem. Også sjovt at iagttage egne og andres reaktionsmønstre på, når noget ikke lige fungerer, som vi plejer.

Til slut udenfor Søstertræffets program var der arrangeret 3 dage med bus rundt i landet, hvor vi besøgte nogle af de mennesker, der arbejder indenfor Brødremenigheden.

Meget berigende tur med mange nye indtryk.

Jeg har hilsener med fra mange til de mange som gav husly, da der var Søstertræf her. Tit hørte jeg, at det Søstertræf stadig stod som helt specielt vellykket. Også hilsen fra de albanske kvinder. Om to år er træffet i Nord Irland.

*Anne-Marie Schneider*

## Sjov søndag efterår 2013

10. august	Menighedsfest. Sjov søndag teamet vil stå for underholdning i løbet af eftermiddagen.	Inga Birgit Ellen Knud
25. august	Bondegårdstur på gl. Kongevej. Der aftales nærmere omkring kørsel.	Knud m. flere
8. september	Vi skal male på glas	Ellen Knud
22. september	Vi skal lave æblemost. Hver især medbringer en pose æbler, gerne nedfaldsæbler.	Birgit Inga Alfred
6. oktober	Musik værksted	Dorte Birgit
27. oktober	Lege og opstart på årets krybbespil	Birgit Iben Inga
17. november	Advents dekorationer	Ellen Knud
8. december	Vi arbejder i ler og øver krybbespil	Dorte Birgit Iben m.fl.
22. december	Opførelse af krybbespil til gudstjenesten	Iben Knud Birgit Inga Ellen

I forhold til krybbespillet vil vi i den periode øve en ekstra ugedag. Det vil I høre nærmere om. Med venlig hilsen

**Sjov søndag udvalg**



## Sjov søndag, forår 2013

Sjov søndag har nu været praktiseret et halvt år. Der har været deltagende børn (og voksne) næsten hver gang, og det har været rigtig hyggeligt. Der er blevet leget, klippet, malet, dekoreret og plantet blomster. Der blev hver gang snakket om, hvad der lige var aktuelt i forbindelse med den enkelte gudstjeneste. Der er blevet pustet æg og lavet æggekage, hvor de der havde lyst efter gudstjenesten, kunne komme i Duetten og smage. Dog gik det lidt i vasken, da vi for sent fandt ud af, at ovnen ikke virkede. De der havde tålmodighed til at vente på, at æggekagen blev bragt og bagt i Ellens ovn, fik lov til at nyde den efterfølgende.



*"Sjov søndag" i Christinero*

Den. 26. maj var aktiviteten en tur til Christinero, hvor vi slog Sjov søndag og kirkekaffe sammen til kirke - pølse - kaffe. Der blev serveret grillete pølser og brød, kaffe, kage og sodavand til alle, der havde taget turen til Christinero, efter gudstjenesten. De mindste børn blev kørt og de største børn gik sammen med de voksne fra sjov søndag.

Det var en rigtig fin tur, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel.



*Der snakkes og hygges*

tilslutning, hvor mange tog sig tid til at sidde hygge, snakke og nyde det fine vejr.

Børnene og enkelte voksne deltog i et "billed orienteringsløb", hvor de skulle finde steder som billederne viste. Ved hvert billede skulle de tage et bogstav som så til sidst skulle danne et ord. Mange havde valgt at støde til efter gudstjenesten. Dejlig med opbakning og rigtig stor



*Tak for en dejlig dag til sjov  
søndag teamet m. flere*

Aktivitetsplanen for det næste halve år ligger nu parat og vil være at finde her i bladet, men vil også blive sendt pr mail. Med venlig hilsen

**Sjov søndag udvalget** *Inga, Knud, Ellen og Birgit.*

## Spil med i blæserkoret!



Vi vil have mange nye musikere i blæserkoret og derfor er der fra august måned chancen til at lære at spille på et messinginstrument. Jeg (Jens Bauer) kommer hver anden uge til Christiansfeld og underviser en gruppe nye blæsere. Vi spiller i hvert fald senest til jul med i blæserkoret. Børn er meget velkomne, men også de voksne. Min morfar var startet med at spille, da han var 50 år og han var meget glad for sin basun.

Birgit og Svenja er allerede begyndt med basunen og de kommer også med. Trompet, basuner og forskellige horn kan lejes, men godt humør og lyst til at spille sammen med andre, det skal i selv sørge for.

For et par uger siden var der "Brüderischer Bläserntag" i Bad Boll med gæster fra Sydafrika og Amerika og 350 blæsere. Næste gang er blæserfesten i Herrnhut og 2018 skal vi til Winston Salem (USA) til det store blæsertræf.

**Blæserkoret er en af de vigtige dele i vores menighedsliv**

**- det er brødremenigheden - det er os!**

Vi ses *Jens Bauer*



## Brødremenighedens Blæsertræf i Bad Boll

Hver anden pinse er noget ganske specielt for blæserne, for da samles man til blæsertræf hos en af menighederne med et blæserkor. Denne pinse var det blæserne og menigheden i Bad Boll, som havde opgaven. Og det blev løst på allerbedste vis. Hvert blæsertræf har sine karakteristika, hvert noget vi vil huske på, og som gør, at man vender hjem med en god følelse af fællesskab og musikglæde.

I år var der 350 blæsere, hvoraf 60-70 stykker kom fra tre menigheder i Sydafrika. Og det gjorde bestemt ikke oplevelsen mindre. De skulle være ca. tre uger i Tyskland og dette var i den sidste del af turen. De holdt koncert for os lørdag aften med blæs men også med afrikansk dans og sang.

Vores rejse begyndte fredag morgen. Niels Peter og jeg skulle hente Jens Bauer i Augustborg. En vigtig person at få fragtet derned, da det er ham som står med hele det musikalske ansvar. Og så gik det eller sydpå til Bad Boll. 1000 km inklusiv afhentning af Jens.

Vi var kun få fra Danmark, da nogle havde meldt fra. Heinz og Anne Marie Schneider, som var rejst nogle dage før, samt Jens og os to. Men de andre fandt da ud af, hvem vi var!! Herlige gensyn, mange knus og hilsener og lange blikke efter dem, som enten ikke var kommet endnu, eller som ikke kunne være med.

Lørdag er altid store øvedag. De forskellige stykker skal øves igennem.



Det bliver mest til gennemspilning og aftaler om forløbet af stykkerne. Det er dog en lidt anden oplevelse at spille i en fyldt aula end 6-7 stykker i den lille kirkesal herhjemme. Sproget er normalt tysk, men af hensyn til gæsterne sydfra var engelsk en nødvendighed, så Jens gav beskeder på tysk og engelsk – og indimellem på

på dansk! Høfligt af hensyn til os; men det var nok meningen.

Søndag formiddag er der gudstjenester, hvor blæsere medvirker rundt omkring i omegnen. Om eftermiddagen skulede alle mod himlen. For en gangs skyld turde man ikke lægge koncerten udendørs. Det var ellers planlagt til kurparken ved kurcentret Bad Boll, som bl.a. rummer menighedens kirkesal. Det blev i den omtalte aula, som blev godt pakket og gav en speciel oplevelse for både musikere og publikum. Søndag aften er altid spændende for da foventer alle, at de lokale bygger en hel aften op – og vel at mærke med alt, hvad den kan få. I år fik digteren Schiller besøg af kendte personer fra de tilstedeværende lande. Dertil nationalmelodier og tilhørende konkurrencer. Fra Danmark dukkede H. C. Andersen op efterfulgt af nationalmelodien, hvor man forventede landets deltagere kunne synge med – det gik også fint med det første vers; men de spillede alle tre vers uden sang – ups. Derefter uddeling af honningkager til alle og vikinger på skattejagt. Og alle de øvelser, danskerne deltog i, vandt vi. Heinz skulle have været på landsholdet mod Armenien. Han kan da sparke bolden ind. Som sædvanlig en forrygende god aften.



*Dirigent Jens Bauer til højre på billedet*



2. pinsedag måtte en planlagt nadvergudstjeneste også lægges indenfor; men det blev alligevel en god oplevelse af søskendefællesskab. Udflugten var til domkirken i Ulm, som har verdens højeste kirkespir. Men desværre har kirken meget lang efterklang, med 350 musikere fordelt/spredt på bænkene, så musikken blev desværre noget mudret. Resten af aftenen og tirsdag morgen var det afsked med mange omfavnelser hilsener – også til alle her i Christiansfeld.

Med stor tak til Gud og søskende for en begivenhedsrig pinse. Indtryk fra dagene kan ses på: [www.bbbb2013.com](http://www.bbbb2013.com)

*Kjeld Kynde Kristensen*

## Kirkepladsen skal restaureres



*Træet står endnu, men det er hult*

De gamle lindetræer på kirkepladsen har i ca. 240 år prydet kirkepladsen og dermed været til glæde i byen i flere generationer for såvel menigheden, byens borgere som byens turister.



*Et af de gamle træer som blev fældet i foråret, der var kun en skal tilbage*

**Nu kan de gamle lindetræer ikke mere** og derfor må vi fælde dem og plante nye. Det vil ske i løbet af efteråret.

Der vil blive plantet 48 nye lindetræer og 12 søjleegetræer omkring brønden. Der vil blive kultiveret, planeret og sået nyt græs, lagt nye grusstier, ny belysning og nye bænke. Det vil nok i begyndelsen se meget anderledes ud, men mon ikke vi snart vil føle os hjemme igen, det skal nok blive smukt. *KT*

## En sjov lille historie fortalt af farfar



Farfar går forbi Gudsageren med barnebarnet ved hånden. Solen skinner fra en skyfri himmel og pludselig siger drengen: ”Farfar der har de godt nok mange solceller.”

*KT*

## Menighedens missionsengagement.

Brødremenigheden har altid haft tradition for at engagere sig i mission på forskellig vis, og vores menighed er ingen undtagelse og nu har vi en enestående mulighed for at kunne følge BDM's arbejde, da vi kender vore

udsendinge personligt, og ved meget om det de arbejder med. Det personlige kendskab til medarbejderne og BDM's arbejde betyder rigtig meget for menigheden, og for den enkelte af os, da det giver et større engagement, når man ved, at det nytter at hjælpe. Det gør det mere nærværende og hjælper os til at fortsætte med at støtte arbejdet



*BDM Genbrug Prætoriestorvet*

på de måder vi hver især kan og har mulighed for.

Vi kan glæde os over, at vi har missionærer, der er villige til at påtage sig opgaverne, og vi ved, at de opmuntringer de får ved at vide, at vi følger dem, beder for dem og støtter arbejdet betyder rigtig meget. Det er sagt om humanitært arbejde generelt, at velvilje ikke løser problemerne, men velvilje og engagement er nødvendigt, hvis tingene skal lykkes, men arbejdet kan ikke drives uden, at vi også bakker op om det økonomisk. Det kan man jo gøre ved direkte bidrag til BDM, men vi har også mulighed for at støtte arbejdet gennem BDM's genbrugsforretninger, og her er der flere forskellige muligheder.

Man kan f.eks. tilbyde sin hjælp som medarbejder i en af forretningerne nogle timer om ugen, eller man kan handle i forretningerne, man kan også donere ting, som man ikke længere selv har brug for, men som stadigvæk har en værdi, og derfor kan sælges i forretningerne, og så på den måde støtte missionsarbejdet.



*BDM Butikken Prætoriestorvet*

Ligesom man kan få en gavekvittering, som har en skattemæssig værdi, når man sender penge til BDM, er det også muligt at få en gavekvittering, hvis man donerer særlig værdifulde ting til Genbrug, der vil kunne sælges for mere end de 500,- kr., som jo er minimum for at vi har mulighed for at give en kvittering, der vil kunne bruges til skattefradrag efter gældende regler for gaver til almene nyttige formål.

Derfor skal der her lyde en opfordring til at tænke BDM's genbrugsarbejde med ind i dine planer for at støtte vore missionærer i Tanzania.

Svend Søe

## Bibelgruppen

### Kom og vær med

*Bibelgruppen, der har været samlet fra efteråret over vinteren, er nu sluttet. Vi har i denne periode været igennem Paulus' første brev til Korinterne, meget interessant. Bibelgruppen samles igen den 18. september kl. 19.30 ved Kirsten Gubi og Kjeld Kynde i Nørregade 15. Emnet bliver Jakobs brev. Alle er hjertelig velkommen til at være med til et par rigtig hyggelige timer, hvor man frit kan diskutere emnet. Vi slutter af med kaffe og hyggeligt fællesskab.*

Gottfred Sch-

### Koret mangler sangere

Har du lyst til at synge i kor, eller kender du en der har, så meld dig til Annemarie Schneider på tlf. 30 26 22 76.

Øve aften torsdag kl. 20.00



## Invitation til årets Sommerfest

**Sted: Søstrehusets have lørdag den 10. august kl. 14.30**

Program for dagen er endnu ikke klar, men festudvalget skal nok finde på nogle gode aktiviteter til dagen. Sæt kryds i kalenderen og mød op til en dag i fællesskabets tegn. Et står fast, dagen begynder med kaffebord.

Hvem vil bage boller og kage til dagen?

**Alle medbringer noget spiseligt**, som vil blive sat frem på anretterbordet. Det kan være noget der kan lægges på grillen. Det kan være salat, kylling, pølser, tærter, dessert, og ost m.m. kun fantasien sætter grænser.

Der kan købes diverse ”vand,” øl, og vin til rimelige priser, og der vil være et stort køleskab klar til maden, når vi mødes kl. 14.30.

Vi håber rigtig mange vil sætte dagen af og vil være med i fællesskabet. Af hensyn til opstilling af telt/tekte og borddækning m.m. vil vi være glade for tilmelding.

**Tilmelding** kan ske på e-mail: [broedremenigheden@christiansfeld.tv](mailto:broedremenigheden@christiansfeld.tv) eller til Anne Marie Schneider på 30 26 22 76 eller Käte Thomsen på 40 56 26 46.

### *Præsteboligen netop nu*



Præsteboligen (Lindegade 26) og Lindegade 28 skal renoveres. Arbejdet er så småt gået i gang. Brostenene i gården er taget op og inden længe vil der komme et telt op omkring bygningerne som ved Lindegade nr. 2. Vi kan så glæde os til næste sommerfest hvor Ellen og Jørgen atter kan tage imod os.

*Käte Thomsen*



## BDM - nyt

Sandra og Daniel Bøytler er ved at komme på plads i Uvira, hvor de skal bo de kommende måneder, mens Daniel forestår bygning af et børnehjem, en grundskole og en sundhedsklinik. – Børnehjemmet består af fem bygninger, der hver kan rumme 12 børn. – Daniel har været i Uvira fra sidst i



*Vejen op til børnehjemmet*

februar til sidst i april, hvor han hentede Sandra på sprogskolen i Iringa i Tanzania.

De har nu været sammen i Uvira i knap et par måneder. Nogle ”sten på vejen” er blevet flyttet, og de unge synes at have det godt.

Grunden er ret kuperet, og børnehjemmet skal ligge øverst på grunden. En af de første udfordringer var at få

lavet en vej op til børnehjem-

met. Daniel skriver om den festlige, officielle åbning af byggepladsen.

”Lørdag d. 1. juni blev Hovedhjørnестenen lagt ned ved en højtidelighed, som markerer den officielle åbning af byggepladsen. Det var en festlig begivenhed med mange gæster, både menighedsmedlemmer, repræsentanter fra myndighederne, og fra andre kirkesamfund og NGO’er. Selve stenen blev lagt ned af formanden for Kirkedistriktet Syd Kivu og en repræsentant fra Borgmesterkontoret i Uvira.

Efter gudstjenesten med nedlæggelse af stenen, var der fællesspisning. På menuen var: Ris, Ugali, bønner, høne, ged og ristede jordnødder, drikkevarer bestod af vand og sodavand. Kort sagt et sandt festmåltid. Det var nogle rigtig hyggelige timer, som var med til at sætte Brødrekirken på landkortet, både hos myndighederne og de andre NGO’er, der opererer i Uvira.”



## Kirkelige meddelelser

### Begravelse:

Den 11. juni 2013 fulgte vi Sr. Birgitte Nissen, født den 6. juni 1927, død den 6. juni 2013, til hendes sidste hvilested på Gudsageren.

### Indsamlede midler gennem kollekter:

Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til:

Menighedens arbejde i Christiansfeld	1.247,00
Brødremenighedens Danske Mission	9.751,50

**Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.**

### Sjov søndag for børn i kirketiden

10. og 25. august - 8. og 22. september. *Se mere i bladet side 8, 9 og 10*

### Sommerudstilling på Brødremenighedens museum

Dansk Vestindien en koloni bliver til

### Konfirmandundervisning 2013 - 2014

I den kommende sæson for konfirmandundervisning vil vi indføre noget nyt. Vi vil give konfirmandundervisning på en række lørdage, ca. 10 begyndende i september. Der vil på disse lørdage være et afvekslende program, og der vil være flere undervisere.

Brødremenigheden vægter konfirmandundervisning højt, og håber at mange vil komme.

Ligeledes håber vi at se konfirmander, forældre og familie til sommerfesten, hvor der også vil blive lejlighed til en lille snak om konfirmandforberedelsen.

*Jørgen Bøytler*

## Bibelgruppe om Jakobs Brev:

Følgende onsdage i efteråret

- 18. september
- 02. oktober
- 30. oktober
- 13. november
- 27. november

Aftenerne begynder kl. 19,30 og holdes på Nørregade 15  
Alle er velkomne *Kirsten Gubi og Kjeld Kynde*

## Tid til Bøn hver fredag klokken 9.00 i den lille kirkesal.

Der er åbent for alle, så mød frimodigt frem.

## Sykreds 3. kvartal 2013

- 05. september 2013 Museumsbesøg
- 19. september 2013 Søstertræf og jubilæumsbesøg i Albanien

## Sommerfest i Søstrehusets have ved Duetten lørdag den 10. august klokken 14.30

Se nærmere omtale i bladet side 16

**Tilbud – Tilbud** Man kan fortsat købe telegrammer med motiver fra Christiansfeld. Telegrammerne er tegnet af Henning Selch og de sælges til en yderst fordelagtig pris:

**10 stk. for kr. 25,-**

Beløbet går ubeskåret til nye hynder til kirke og korsal.

Du kan også vælge at give et bidrag på: Konto:

**9743 0395639714 MÆRKET HYNDER**

<b>Måned:</b>	<b>Dato:</b>	<b>Day:</b>	<b>Tid:</b>	<b>Sted:</b>	<b>Tjeneste:</b>	<b>Tekst:</b>	<b>Præst:</b>
<b>Juli</b>	7.	6.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Matt. 5,20-26	Kr. Grøn
	14.	7.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Luk. 19,1-10	J. Markussen
	21.	8.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste/Nadver	Matt.7,15-21	Erik Baun
	28.	9.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Luk. 16,1-9	J. Bøytler
<b>August</b>	4.	10.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Luk. 19,41-48	J. Bøytler
	11.	11.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Stiftelsesfest/Nadver (kor)	Luk. 18,9-14	J. Bøytler
	11.	Kærlighedsmåltid	14.30	Store sal	Kærlighedsmåltid (kor)		J. Bøytler
	18.	12.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Mark. 7,31-37	J. Bøytler
<b>September</b>	25.	13.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste/kaffe	Luk. 10,23-37	J. Bøytler
	1.	14.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Luk. 17,11-19	J. Bøytler
	8.	15.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste/Nadver	Matt. 6,24-34	J. Bøytler
	15.	16.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Luk. 7,11-17	NN
<b>September</b>	22.	17.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Gudstjeneste	Luk. 14,1-11	NN
	29.	18.søndag efter trinitatis	10.30	Store sal	Høst Gudstjeneste/kaffe	Matt. 22,34-46	J. Bøytler