



## Palmesøndag Hosiannagudstjeneste

Mel. 95

Se, den stille tid oprinder  
med de alvorsfulde minder  
om, hvad Jesus Kristus led,  
som for verdens skyld blev såret,  
som på korsets træ har båret  
straffen i hver synders sted.

Herre, du, som for mig døde,  
jeg vil gå for dig at møde,  
hør mit hosiannaråb!  
O, drag ind i sjæl og hjerte  
trods min synd og skam og smerte,  
du, mit hjertes bedste håb!

Lær mig nådens tid at bruge,  
lad mig denne stille uge  
dvæle ved dit kors fod,  
se i nåde overvættes,  
se min synd, som kun kan tvættes  
med dit dyrebare blod.

### Koret

*Hil dig frelser og forsoner!  
Verden dig med torne kroner,  
du det ser jeg har i sinde  
rosenkrans om kors at vinde,  
giv dertil mig mod og held!*

*Du, som har dig selv mig givet,  
lad i dig mig elske livet,  
så for dig kun hjertet banker,  
så kun du i mine tanker  
er den dybe sammenhæng!*

*Ja, jeg tror på korsets gåde,  
gør det frelser af din nåde,  
stå mig bi, når fjenden frister!  
Ræk mig hånd, når øjet brister!  
Sig: vi går til Paradis!*

### Alle

Mel. 151 g.

Dit Zion palmer svinger  
til evig sejers tegn,  
og frydens tone klinger  
i nådens milde egn;  
mit hjerte dig til ære  
skal grønnes som en skov,  
og alt mit liv skal være  
din kærlighed til lov.

P.Gerhardt

Mel. 8

O, Jesus, gid jeg kunne,  
som jeg så gerne vil,  
dig ære nogenlunde,  
hjælp du mig selv dertil!

Jeg gerne mine klæder  
vil for dig lægge ned,  
jeg med i flokken træder,  
som er til tak beredt.

Jeg bær og mine palmer  
til ærens konge frem,  
jeg sjunger mine salmer,  
o, Jesus, hør du dem!

Vort hosianna klinge!  
Du ærens konge, gak  
vor død at undertvinge  
og hav så evig tak!

Mel. 165

Gud, som gav sit lys det klare  
udi nådens blide år,  
vil og ingenlunde spare  
den, som samme lys forsmår;  
vil du vende ryggen til,  
Gud dig fra sig støde vil:  
Vil man ikke lyset kende,  
skal man sig på lyset brænde.

Brorson

---

### Koret og menigheden

*Koret* *Hosianna! Højlovet være han!*  
Menigheden Hosianna! Højlovet være han!  
*Koret* *Hosianna!*  
Menigheden Hosianna!  
*Koret* *Hosianna!*  
Menigheden Hosianna!  
*Koret* *Højlovet være han!*  
Menigheden Højlovet være han!  
*Koret* *Som kommer i herrens navn.*  
Menigheden Som kommer i herrens navn.  
*Koret* *Hosianna! Højlovet Davids søn!*  
Menigheden Hosianna! Højlovet Davids søn!  
*Koret* *Hosianna!*  
Menigheden Hosianna!  
*Koret* *Hosianna!*  
Menigheden Hosianna!  
*Koret* *Hosianna!*  
Menigheden Hosianna! I det høje.  
*Koret* I det høje.

Sangen gentages forfra og hertil. Derefter fortsættes

*Koret* *Hosianna!*  
Menigheden Hosianna!  
*Koret* *Hosianna!*  
Menigheden Hosianna! I det høje.  
*Koret og menigheden* Hosianna! I det høje.

---

### Alle

Mel. 150

Dig vil jeg, Jesus, give  
mig med min sjæl og alt,  
du skal min ejer blive,  
du har mig dyrt betalt;  
kom, Jesus til mig ind!  
Med hjerte, mund og tunge  
hosianna vil jeg sjunge.  
Kom, fyld mig sjæl og sind!

Kingo

---

Mel. 155

Drag os, Jesus, efter dig,  
drag os til dit frelserhjerte!  
Fryd og smerte  
skænke du, som foran går,  
til vi når  
did, hvor ej vi tror, men skuer,  
hvor vi ej for frafald gruer,  
til for tronens fod vi står.

N.L.Zinzendorf

---

Mel. 132 I.

Bliv hos mig, kære herre Krist!  
Jeg ellers går i blinde,  
ser ej den vej, hvorpå jeg hist  
skal fredens hjemstavn finde.  
Bliv hos mig, du al verdens lys,  
driv syndens mulm og dødens gys  
i nåde fra mit hjerte!

H.A.Timm

### Bekendtgørelser

### Velsignelsen